

Psalm 130

Tekst: Ernesto Cardenal



Uit de diep ten o Heer roep ik tot U,



'snachts roep ik in mijn cel



in het con cen tra tie kamp in de fol ter ka mer



in het uur van de duis ter nis het uur der on der vra ging,



hoor mijn stem mijn S. O. S. Maar de



Heer is de be vrij ding, Hij is de vrij heid van Is ra el



Als Gij het zon den re gis ter bij houdt



Heer, wie is dan vei lig Maar Gij ver geeft de zon den,

muz. J.Gelineau bewerking: Bas v.d.Bent en Anneke van Schravendijk

All Rights Reserved



Gij zijt niet on ver murw baar zo als zij bij hun ver hoor.



Ik ver trouw op de Heer, en niet op de lei ders, niet op de leu zen,



ik ver trouw op de Heer



Mijn ziel wacht op de Heer meer dan wach ters op de mor gen,



meer dan de ge va nge ne die de u ren telt van de nacht.



Wij zit ten ge vang en, zij vie ren feest.