

# Psalm van de Profeet

muziek: Anneke van Schravendijk

1. Ik heb de boodschap gehoord en daar om roep ik het  
uit heel mijn leven zal het klinken het  
openbaart zich door de jaren Heb vijanden lief als je  
zelf. Dat gaat heel de aarde rond dat schiet tert in het  
zonlicht het doet de aarde bodem schud den een  
aardebeving brengt het te weeg. De volken schrikken zich  
dood, bergen worden verpletterd het doet de heuvels ver  
zinken het brengt de verdrukten in opstand. het  
schiet als een pijl door je hart. Zon en maan zijn niet in  
tel als de bliksem schicht door dringt hij bevrijdt de ver  
worpen verwoest het huis van de verdrukker

Tekst: Bas van der Bent

All Rights Reserved

1  
het laat zien waar ze op rus ten. (4) Wie de wa pens op  
ne men zul len er door om ko men want er is geen ont  
ko men aan: zacht moe di gen er ven de aar de. Ko  
men we om van de hon ger al is on ze oogst ver woest  
moes ten we ster ven van de dorst en geeft de wijn gaard geen  
vruch ten meer: 1 2 (6)  
ein de lijk breekt de vre de aan,