

Spreek ons aan

muziek: Anneke van Schravendijk



1. Zo koud ons hart is van de te gen wind, woese-



- tijns ons land, dat niet wil bloeien, de kracht als van het



kleinste kind de hoop die niet wil groeien. 2. Wij



zoeken we gen naar een brandend vuur dat



warmen zal maar niet verteren dat bij ons blijft in



't bangste uur de wereld om zal keren 3. Spreek



ons dan aan, stem die de woorden zegt die



leven brengt aan ons die sterren die in ons blaast de



levensgeest ons liefde laat beëerven

Tekst: Bas van der Bent
All Rights Reserved